

'Als ik een beestje in nood zie, schiet ik gelijk te hulp'

Bootje voor Dierenambulance



Medewerkers van de dierenambulance, met in het midden Svend Visser, de compagnon van Hans Pel. (Foto: Arjen Vos, vosfotografie.nl)

AALSMEER - De dierenambulance heeft afgelopen maandag een bootje ontvangen uit naam van handelsonderneming H.Pel aan de Oosteinderweg.

SANNE KUIPERS

Botenverkoper Hans Pel is een echte dierenvriend. „Als ik een beestje in nood zie, schiet ik gelijk te hulp. Je kunt ze moeilijk aan hun lot overlaten toch?"

Pel kwam er afgelopen winter achter dat de dierenambulance problemen ondervindt bij het redden van dieren op het water. „Toen het een paar nachten achtereen had gevoren, zag ik een zwaan die met zijn poten vastzat in het ijs. Ik belde de dierenambulance, maar om-

dat het ijs te dun was, moest het dier met een boot worden bevrijd. Gelukkig konden ze een scheepje van mij lenen, want zelf hadden ze er geen."

Dit zette de ondernemer aan het denken. Hij vond het raar dat een vrijwilligersorganisatie als de dierenambulance geen bewegingsvrijheid heeft op het water. Eigenzinnig als Pel is, ontstond het idee om een van zijn boten te schenken.

Later toen Pel weer een telefoontje pleegde, dit keer voor een gans die met zijn vleugels een stuk plastic verward zat, gaf Pel aan deze donatie te willen doen. „Ik bel ongeveer vijf of zes keer per jaar de dierenambulance.

Ik weet ook wel dat er te veel ganzen zijn en dat ze bij Schiphol worden afgemaakt, maar dan hoef je zo'n beest niet aan zijn lot over te laten. Dat kan ik niet over mijn hart verkrijgen"

De dierenambulance is maar wat blij met het bootje volgens Pel. „Hij past makkelijk mee in de auto, dus daar hoeven ze zich geen zorgen over te maken. Suzuki geeft er ook nog een elektrische motor bij, hartstikke goed. Ze krijgen nu veel meer vrijheid om waar dan ook een dier te redden."

Het alarmnummer van de Dierenambulance Ronde Venen / Amstelland is 06-53315557. Meer informatie: www.dierenambulancera